

# Et sundt Danmark

## Finanslovudspil

Af Lars Løkke Rasmussen, folketingskandidat i Sjællands Storkreds og formand for Venstre



Danmark har brug for en økonomisk ansvarlig finanslov.

Derfor har vi i Venstre netop fremlagt vores finanslovsforslag, som afsætter flere penge til sundhed, tryghed og andre velfærdsområder samtidig med, at vi begrænser gældsætningen af Danmark.

Vi holder fast i det offentlige udgiftsstop samtidig med, at vi afsætter 1 mia. kr. ekstra til sundhedsvæsenet i 2015. Det er dobbelt så meget som i regeringens sundhedsudspil.

Særligt kræftområdet får et løft. I dag er der store forskelle i behandlingsforløbene fra region til region, vores nabolande løber fra os, når det kommer til overlevelseshæder, og patienter oplever usammenhængende forløb, der skaber utryghed. Det skal vi gøre bedre.

Vi afsætter desuden 250 mio. kr. til en tryghedspulje, der skal sikre en målrettet indsats mod bande kriminallitet, udenlandske kriminelle og hjemmeyerier. Derudover er der 750 mio. kr. til andre prioriterede områder.

En anden hjørnesteen i vores finanslovsudspil er ønsket om at skabe flere pri-

vate arbejdspladser.

For vi skal huske, at private arbejdspladser er forudsætningen for, at vi har råd til et trygt og stærkt velfærdssamfund. Skal vi skabe flere arbejdspladser, skal det være attraktivt at drive virksomhed i Danmark.

Derfor vil vi bruge fem mia. kr. på at sænke skatter og afgifter. Vi vil afskaffe NOx-afgiften, og vi vil videreføre den BoligJob-ordning, der har skabt tusindvis af arbejdspladser, bekæmpet sort arbejde, og som mere end en halv million danskere har benyttet sig af.

Regeringen vil gøre en af verdens største offentlige sektorer endnu større. Det vil Venstre ikke. Så når vi bruger penge et sted, skal de findes et andet.

Bl.a. på udviklingsbistanden, hvor vi sparer 2,6 mia. kr. Med den besparelse vil vi fortsat være del af et eksklusivt fællesskab på kun fem lande, der lever op til FN's målsætning på området.

Samtidig ønsker Venstre en ny udlændingepolitik, så de godt 1 mia. kr., regeringen bruger på mere end VK-regeringen på udlændingeområdet, kan bruges på noget andet.

Regeringen har spændt sit finanslovsforslag til grænsen. Svigter regeringens vækstskøn, som det har gjort så mange gange før, eller skrider budgetterne bare en smule, risikerer regeringen en reprimande fra EU.

I Venstre har vi en sikkerhedsmargin på fire mia. kroner. Hvorfor? Fordi det er sundt fornuft.

# Ingen Løkke-svar

## Finanslovudspil

Af Jesper Petersen MF (S) finansordfører



Venstres udspil til næste års finanslov ligner mest af alt et valgkampoplæg, og kradsen man bare lidt i overfladen falder det fra hinanden. Pengene passer ganske enkelt ikke. Samtidig nægter Lars Løkke stadig at fremlægge ærlige og konkrete svar på hvilke velfærdsområder, der skal forringes som følge af nulvækst.

Jeg mener, at når økonomien nu langsomt bliver bedre, og der er skabt råd til at tage nye politiske tiltag, så skal det komme alle til gavn. I sidste års finanslov kunne regeringen forbedre tilbuddene til de ældre med

1 mia. kr. årligt. I år sætter vi ind med en kraftig oprustning på sundhedsområdet. Kræft og kroniske sygdomme skal opdages tidligere og behandles bedre. Venstre har i på sin side fremlagt et forslag til øget privatisering i sundhedsvæsenet.

En vigtig del af finansieringen i Venstres forslag handler om at indføre tvangsudlicitering og så forventer, at der kan findes 1,5 mia. kr. ved det. Det indebærer, at kommuner og regioner, der lige nu laver budgetter, skal skære yderligere 1,5 mia. kr., for at Venstre har råd til nye skattelettelser.

I 2020 svarer forskellen på regeringens politik og Venstres nulvækst til ca. 20 mia. kr. og 28.000 offentligt ansatte. Opgaverne vokser også i form af flere ældre, dyrere sundhedsudgifter og mere uddannelse. Derfor vil regeringen ikke have nulvækst, men fortsætte en kurs, der både styrker økonomien, får flere i arbejde og giver bedre velfærd.



» Verdens kulforbrug vokser så voldsomt, at det er i fuldstændig modstrid med alverdens ledes ambitioner om at begrænse CO<sub>2</sub>-udledningen.

Peter Prinds

Peter Prinds: »Frem mod 2017 vil forbruget af kul stige i enhver region på Jorden, bortset fra USA, hvor kul bliver erstattet af naturgas. Dermed vil kul overgå olie, som det mest brugte brændsel på Jorden. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

# Kulforbrug eksploderer og øger CO<sub>2</sub>-udledning

**KLIMA:** Grundet øget kulforbrug kombineret med befolkningstilvæksten vil man ikke løse CO<sub>2</sub>-problemet ved opsætning af vindmøller. Så imens vi diskuterer disse som værende hovedløsninger svinder tiden hastigt.

Af Peter Prinds pensioneret overlæge Koldingvej 201, Christiansfeld



**SYNSPUNKT:** Hellere ramme ved siden af, end slet ikke ramme.

Storm P kunne næppe forudse at disse hans ord på en prik skulle passe på vores klimadebat. Det overordnede mål er at temperaturen

ikke må stige. Det sker ifølge FN's klimapanel, hvis ikke verden gør noget drastisk inden 2017. Og det gør verden ikke. Det vil verden ikke.

Et lands CO<sub>2</sub>-udledning øges med stigende industrialisering og levestandard og mindskes ved anvendt teknologi. 89 % af verdens befolkning bor i lande under udvikling. Disse indbyggere har gennemsnitligt en så dårlig levestandard, at de kun udleder en brøkdel per mand i forhold til indbyggerne i udviklede lande. Grundet befolkningstilvækst, stigende levestandard og industrialisering øges de udviklende landes forurening med 4,7 % per år.

Når de disse lande opnår samme levestandard og industrialisering som os, vil verdens CO<sub>2</sub>-udledning være tre gange så stor som i dag. Stoppede de udviklede lande totalt CO<sub>2</sub>-udledningen ville verdens udledning stadig være 2½ gange så stor som i dag.

Kun 15 % af verdens CO<sub>2</sub>-udledning er repræsenteret

ved lande bundet til Kyoto-aftalen.

Det Internationale Energiagentur skriver i en rapport, at verdens kulforbrug vokser så voldsomt, at det er i fuldstændig modstrid med alverdens ledes ambitioner om at begrænse CO<sub>2</sub>-udledningen. Helt konkret ventedes forbruget at stige med 1,2 milliarder ton frem mod 2017.

Det svarer til det samlede forbrug for USA og Rusland i dag.

## Kul overgår olie

Frem mod 2017 vil forbruget af kul stige i enhver region på Jorden, bortset fra USA, hvor kul bliver erstattet af naturgas. Dermed vil kul overgå olie, som det mest brugte brændsel på Jorden.

Det er langt hen ad vejen væksten i Kina, som får kulforbruget til at eksplodere. Snart vil Kina bruge mere kul end resten af verden, og ifølge prognoserne vil Indien indtage pladsen som verdens næststørste kulforbruger.

Men det er dog ikke kun

Asiens økonomier, som er ansvarlige for det stigende kulforbrug. Stigende priser på naturgas og en ubetydelig pris på udledning af CO<sub>2</sub> får også flere europæiske lande til at brænde mere kul af. For eksempel har Spanien øget sit kulforbrug til produktion af elektricitet med 65 procent i år, mens det tilsvarende tal er 35 procent for Storbritannien og 8 procent for Tyskland, fastslår rapporten

Som Jan Hylleberg, administrerende direktør i Vindmølleindustrien udtrykker det: "Kombinationen af lave el- og CO<sub>2</sub>-kvotepreiser gør i dag, at det bedst kan betale sig at fortsætte med at producere el på eksisterende og stærkt forurenende kulkraftværker."

Vindmøller opsat under de gældende betingelser gavner ikke miljøet. Derfor handler det kun om at smide penge ud af vinduet. Problemet er, at man tror, det hjælper og derved glemmer at gøre det, der er nødvendigt.

Men hellere ramme ved siden af end slet ikke ramme.

